

# Voorleestips

Voorlezen begint op schoot en niet op school. We geven enkele voorleestips om het nóg plezieriger te maken!



**1. Bereid je voor!**

Kies een boek uit, dat niet te moeilijk is. Leen dit uit bij de plaatselijke bibliotheek, de schoolbibliotheek, je vriendenkring, ... Lees liefst het boek eerst zelf.

**2. Maak van voorlezen een gezellig moment!**

Lees het boek voor op een rustige plek en een goed gekozen moment. Laat de kinderen dichtbij jou komen zitten. Leg je boek op je schoot. Met een groepje kinderen, ga je best tussen de kinderen zitten. Neem voldoende tijd voor het voorlezen.

**3. Bekijk samen de kaft van het boek**

Lees de titel van het boek voor en praat met de kinderen over de kaft. Maak de kinderen nieuwsgierig naar het verhaal. Wie staat er op de kaft? Waar denk jij dat dit boek over zal gaan?

**4. Geef ruimte aan de kinderen!**

Geef kinderen tijd en ruimte om te reageren tijdens het verhaal. Het is heel belangrijk dat kinderen praten en dat de voorlezer zicht krijgt hoe het verhaal bij de kinderen binnenkomt. Alle antwoorden zijn goed. Jij mag vragen stellen zodat er een gesprekje ontstaat.

**5. Speel in op reacties**

Neem opmerkingen van kinderen serieus. Vraag door!

**6. Voorspel samen het vervolg**

Vraag op spannende momenten hoe het verhaal verder gaat. Stimuleer probleemoplossend /creatief denken.

**7. Besteed aandacht aan de moeilijke woorden tijdens het voorlezen**

Vraag wat moeilijk woorden betekenen. Help de kinderen als ze het woord niet kennen/begrijpen.

**8. Verhoog de betrokkenheid, neem je kind mee in het verhaal.**

Maak geluiden bij *de leeuw brulde of hij klopte 3x op de deur*. Maak bewegingen of beeld uit *de muis schrok zich een hoedje*

**9. Maak nog een praatje wanneer het boek uit is**

Wat vond jij het leukste in het verhaal? Wie zou jij als vriendje willen hebben? Welke tekening vond jij het mooist? Bedenk een leuke activiteit rond het boek.

**10. Lees het boek meerdere keren voor!**

